

Minnesanteckningar från Informationsträffen i Västsvenska Rådet 2010-04-11.

Inbjudan hade gått ut till de sju sällskapen i Västsvenska Rådet .

Det var ett trettiotal medlemmar som hörsammat inbjudan denna soliga söndag i april.

Informationen handlade om varför vi en gång startade Västsvenska Rådet och Samorganisationen.

Ordföranden för rådet hälsade alla hjärtligt välkomna och vi sjöng vår marschsång . Därefter tog en äldre länk vid och berättade om hur rådet en gång startade. Tanken i starten 1954 var, att rådet skulle hjälpa och stötta sällskapen. Det berättades hur rådet förr i tiden hjälpte till att starta nya sällskap, stötta de sällskap som hade problem med kommunen och hotades av nedläggning. Detta är en svunnen tid. Rådet hade som mest ca arton sällskap i dag är vi sju.

Tråkigt nog är detta trend i hela vårt land. Det blir färre och färre sällskap. Mötet var eniga om att vi måste hålla ihop, då är vi starka.

Därefter tog en annan äldre länk vid och berättade om länkrörelsens början i Sverige 1945. Den tråkiga utbrytningens tid med början 1948 och därefter 1952, 1956.

1957 avhölls en Rikskongress i Västerås. Hela denna träff gick i en centralstyrd anda. Ett tiotal Sällskap reserverade sig på alla beslutspunkter.

Då togs omedelbar initiativet av dessa Sällskap att kalla tillmöte. Örebro åtog sig värdskapet.

14 Sällskap hörsammade inbjudan, som avhölls september 1957. Detta blev också den Första Riksträffen inom De Fria Sällskapen Länkarna i Sverige.

Sedan den första Riksträffen i Örebro, kan vi i dag se tillbaka på en stor anslutning av Sällskap och deltagare. Vi kan alla vara tacksamma att varje Sällskap har sin suveränitet och att vår Länk-Idé kommer att leva vidare. Låt oss alla slå vakt om denna.

#### Samorganisationen

En tredje länktog vid och läste upp det första protokollet från när Samorganisationen startade.

Vad som hände på socialstyrelsen när dom inte visste om att De Fria Sällskapen Länkarna fanns.

Alla turer som var de första åren för att övertyga om att vi var en egen rörelse. Vi skulle få fortsatt ekonomiskt stöd 1999, 2000 och 2001. Detta var ett statligt stöd som gick ut till alla sällskap, därefter skulle det upphöra. Det här är bakgrunden i korta ordalag. Med detta i tankarna samlades länkråden och diskuterade hur vi skulle lösa detta. Vid riksträffen i Lycksele 1999 beslöts det enhälligt att vi skulle bilda samorganisationen. Därefter fick vi arbetat fram fortsatt ekonomiskt stöd, som nu skulle betalas ut till samorganisationen för utbildning inom sällskapen. Det är det som görs idag i form av de fyra utbildningar som vi försöker ha per år.

Det kom många frågor och intresset fanns där. Efter avslutad information så kom maten fram och vi åt en god lunch som följdes av ett uppladdningsmöte. Vid tresnåret var det så dags att bege sig hemåt. Vid det laget var alla mätta av den goda maten, all information och uppladdningsmötet.

Undertecknad tackar för en härlig söndag i god länkanda.

Ulla Stahlberg

